

Beste Vrienden,

Het is bijna een half jaar geleden dat ik jullie mijn laatste Kroniek stuurde. Maar daar zat een mooi gedicht van Rilke in, over de manier waarop theologen God beschrijven: daar hebben jullie best een paar maand op kunnen sabbelen. In die laatste brief beloofde ik ook om het in de toekomst te hebben over dingen die ik in Afrika geleerd heb. Ik heb een lijstje gemaakt, en zal daar nu eens mee beginnen. Hier is het eerste punt.

LIEVER NIET MET DE DEUR IN HUIS VALLEN.

Als je mensen ontmoet moet je eerst rustig contact maken, vragen hoe het met hen gaat, makkelijk gaan zitten, en pas geleidelijk een bepaald onderwerp ter sprake brengen. Velen van ons, Europeanen, hebben in Afrika meegemaakt hoe wij overhaastig meteen begonnen met een dringend bericht, waarop de aangesprokene reageerde met: "Goeie Morgen". De Afrikanen hebben gelijk: wij moeten elkaar niet overvallen met berichten. Soms denk ik dat het hier in Nederland steeds erger wordt vanwege de TV: daar wordt aldoor sneller gepraat omdat spreekijd vaak betaald moet worden, en het dus voordeliger is om er zoveel mogelijk woorden in te persen. Iedereen valt daar dan ook aanhoudend met de deur in huis. Niet doen, want dat verhoogt de stress.

Met mij gaat het een beetje zo-zo. Veel van mijn bewegingen worden wat ongecoördineerder. Een telefoon kan ik nog maar moeilijk vasthouden, en ik heb dan ook liever te doen met e-mails. Ik zeg dat vooral nu omdat mijn verjaardag in het verschiet ligt, en mensen mij goede dingen willen toewensen. Asjeblijft geen telefoon dus.

Aan jullie allemaal zend ik hierbij mij allerbeste wensen voor de komende feestdagen: Kerstmis en het Nieuwe Jaar. En heel veel dank voor de verstuurd feestkaarten, en voor alle mooie dingen die jullie het afgelopen jaar hebben laten gebeuren. Moge dat nog heel lang doorgaan.

Hans Burgman.