

Beste Vrienden,

Vandaag vieren wij het feest van Maria Boodschap. Er zijn niet veel mensen meer die weten wat dat feest betekent. Vandaar dat ik jullie mijn laatste preekje wil sturen die ik over dit onderwerp gehouden heb. Hier is ie.

### **MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN.**

*Het werk van de Messias wordt in de Bijbel vaak beschreven in termen van oorlog: de kosmische strijd tussen goed en kwaad. Afgaande op de eerste lezing zou men kunnen denken dat Maria als de nieuwe Eva de titel luitenant-generaal verdiende. Die onderscheiding echter is traditioneel toegekend aan de Aartsengel Michael. Over Maria is men vanaf het begin vooral gaan spreken in termen van moederschap. Sommige mensen vinden dat niet leuk: zij vinden dat Maria daardoor gereduceerd wordt tot een lief en onderdanig moedertje. Wij moeten echter wel beseffen dat Maria een joodse moeder was, en een joodse moeder was niet lief en onderdanig. In de joodse literatuur is de joodse moeder iemand die niet bang is om man en kinderen voor de voeten te lopen. Maria was een joodse moeder die zo iets deed. Zie maar eens naar haar woorden in haar lied Magnificat. God koos haar uit omdat Hij dacht dat zij die rol van Joodse moeder zou kunnen vervullen. Maria heeft Hem niet teleurgesteld..*

*Wij hebben een gebrekkig idee over de plaats van de vrouw in de joodse gemeenschap. Zij was weliswaar buitengesloten uit de oppermachtige tempeldienst van de priesters, de schriftgeleerden en de farizeeën. Maar de joodse godsdienst was op de eerste plaats niet een tempeldienst, maar een huiselijke godsdienst. In het huisgezin werden de gebeden geoefend. Daar werden de oude verhalen verteld. Daar werden de reinheidsregels praktisch toegepast. En moeder de vrouw was degene die daar heerste.*

*Wij moeten ook beseffen dat nieuwgeboren kindertjes hun joodse identiteit kregen, en nog steeds krijgen, via de moeder, niet via de vader. Ik vind die routebepaling via de joodse moeder een inspirerende gedachte. Jongetjes moesten besneden worden om ze weg te halen uit het heidense rijk van de duivel en ze volop te laten delen in de joodse identiteit; meisjes werden niet besneden. Immers, door hun vrouwelijkheid waren ze reeds automatisch aangesloten aan Gods volk.*

*De tweede lezing sluit hier goed bij aan. Sint-Paulus wijst er op dat God de toekomst zorgvuldig organiseert. God wil zich in zijn schepping vestigen om zijn wil te doen gelden. Hij heeft van eeuwigheid het Joodse volk uitgekozen als bruggenhoofd tot de hele wereld, zegt Paulus. Daar zou men dan de gedachte aan kunnen toevoegen dat God Maria van eeuwigheid uitverkoren heeft als de toegangsweg van zijn goddelijke zoon Jezus tot de wereld. De functie van Maria ligt dus in het verlengde van de functie van het hele Joodse volk. De taak om Gods bruggenhoofd en toegangsweg te zijn, toevertrouwd aan het Joodse volk, werd uiteindelijk vervuld door Maria.*

*Nu mag men daar de volgende gedachte aan toevoegen. God wilde die hele weg van Jezus veilig stellen, a priori buiten het bereik houden van de duivelse vijand. Toen de theologie van de erfzonde aan kracht won, werd het steeds duidelijker dat die erfzonde niet toepasselijk mocht zijn op Maria. Deze leer groeide uit tot het dogma van de onbevleete ontvangenis.*

*Wat betekent dit alles voor ons voor wie de theorie van de erfzonde wat aan het inboeten is? Maria was de veilige weg voor Jezus. De weg waarheen? Niet naar de tempel van Jeruzalem; wel naar het hart van de mensen en naar het gezin. Daar moest Gods rijk gevestigd worden. Ik denk ook dat je mag zeggen dat Maria aan Jezus zijn roeping van joodse Messias heeft gegeven. In het evangelie is zij ook degene die aan Jezus leert om Jozef als zijn bezorgde vader te zien. Uiteindelijk bleef Maria Gods bruggenhoofd en de moeder van alle leerlingen van Jezus. Inderdaad, wij zijn allemaal broeders en zusters van Jezus omdat zijn moeder ook de onze is.*

*Vandaag vieren wij het feest dat Maria de eerste was die voor de duivel tot verboden gebied werd verklaard, tot bevrijd gebied. Als christenen zijn wij tot haar gezin toegetreden. Wij moeten ons door haar laten vormen tot dragers van de verlossende boodschap: de boodschap dat het zaad van Gods Koninkrijk in ons groeit. En wij mogen vertrouwen dat God ons ook tot bevrijd gebied heeft verklaard voor de duivelse krachten. Al zijn wij dan niet onbevleete ontvangen, wij zijn wel tot gezuiverd gebied verklaard. En wij moeten ons door Maria laten inspireren om aan Jezus bevrijdende toegang te geven tot alle delen van de wereld.*