

Brief26Maart13

Beste Vrienden,

De spanning over de verkiezingen zijn over zoveel dagen uitgesmeerd dat er eigenlijk geen brandpunt kon ontstaan. Er waren wel diverse struikelblokken. De elektronische telmachines gaven het na een paar uur al op, zodat men toen moest terugschakelen naar tellen met de hand, met alle achterdocht van dien.. Het kies-procede was moeilijk: de mensen moesten voor zes verschillende zaken hun stem uitbrengen. Er werden zoveel fouten gemaakt dat de derde grootste partij werd: de ongeldige stemmen. Met dat alles kon het natuurlijk niet uitblijven dat de verliezer protest aantekende. Zover zijn we nu: over een paar dagen moet het Hoge Gerechtshof beslissen of de verkiezingen geldig waren. Zo ja, dan is de kous af, hopen we. Zo niet, dan moeten de verkiezingen overgedaan worden. Ik mag er niet aan denken. Er zijn bij het bekendmaken van de uitslag, en de nederlaag van onze Luo-candidaat, enkele kleine onlustjes geweest. Bij Pandipieri wilden jongelui met brandende autobanden de rondweg versperren; maar de straatventers joegen ze weg en zeiden: Gaan jullie maar ergens anders brand stichten en niet hier: hier hebben wij onze handel. Een hele grote donkere wolk hangt er nog: de nieuw-gekozen president moet voor het Internationale Hof in Den Haag verschijnen vanwege de moordpartijen bij de vorige verkiezingen. Volgens mij draait dat op niks uit, want er zal geen mens zijn die tegen de president van het land zal willen of durven getuigen.

Er is iets waardoor onze Nederlandse mentaliteit grondig verschilt van die van de mensen hier. En dat is het begrip SLIMHEID. Wij hebben er een beetje kijk op wanneer we zeggen: Wie niet sterk is moet slim zijn. Maar durven we echt wel slim te zijn? Geldt dit hetzelfde voor mannen en vrouwen? Vaak heb ik het gevoel dat vrouwen slimmer zijn. En hoe gaan slimheid en waarheid samen? Ik moet vaak denken aan de taal van de Oegandese Baganda waar je het woord "Amagezi" vindt; dat betekent zowel wijsheid als liegen. Ik heb hier vaak het gevoel dat onze mensen vinden dat ze iets niet goed geprobeerd hebben als ze listigheid ongebruikt hebben laten liggen. De Europese ethiek is niet op peil met de simpele bewering dat je nooit mag liegen: er komt veel meer bij kijken, vooral als je niet sterk bent of arm. Mijn standpunt in deze is (voorlopig): als je dan met alle geweld denkt te moeten liegen, geef er dan een knipoog bij. Heel heel diep ligt de oplossing ergens bij: als je heel veel van elkaar houdt heeft de ander wel door dat je niet helemaal meent wat je zegt. Een lastig terrein, maar wel belangrijk, want het ligt tegen de corruptie aan.

Vorig jaar heb ik geschreven over de gezinstoestand bij catechist Sylvester. Vorige week vroeg ik hem hoe het nu was. Die 35 jarige dochter met de beroerte is nu met haar kindertjes bij hem in huis. Ze kan wel luisteren maar niet praten, kan zich wel aardig bewegen, maar moet met bepaalde dingen wel geholpen worden. Hij heeft nog een andere dochter; die is een beetje achterlijk. Op onze Girls Domestic heeft ze kleren leren maken; ze heeft zelfs een man en twee kindertjes. Maar haar man heeft haar verlaten, en nu is zij ook met haar kindertjes thuis bij Sylvester. Gelukkig doen zijn twee andere getrouwde dochters het goed; en wat zijn drie zoons betreft, twee zijn er aan het afstuderen, en de derde wordt de volgende maand priester gewijd. Dus: Sylvester, hoe gaat het? Antwoord: Prima!

In de slums van Nyalenda is een schooltje: kleuterschool en 3 jaar Lagere School. Zoals overal lopen de scholierjes in uniform; maar op deze school hoort daar een stropdas bij. Indrukwekkend hoor.

Gelukkig hebben we sinds een week een nieuwe TV van de verzekering. Jullie hoeven me dus niet te melden dat we een nieuwe paus hebben: we maken alles zelf weer mee. Bovendien heb ik mijn iPad. Het ziet er naar uit dat we in alle erust de voorbereidingen kunnen treffen voor het grote Kisumu-bezoek van de komende maand juli. Mensen zijn hun vluchten aan het boeken, en hier zijn we gastgezinnen aan het uitzoeken. Ons programma voor die veertien dagen is interessant. Er is nog tijd om te besluiten om toch maar te komen: daar zul je geen spijt van hebben.

Tot slot heel veel goede Paaswensen: moge veel oud zeer in nieuw leven veranderen.

Hans